

Højagerparken

Begreber som Kollektiver, Bofællesskaber m.fl. var begreber der blev født i 1960erne. En boform der primært henvendte sig til den yngre del af befolkningen. 25 år senere begynder pensionistfolket nu også at lufte tanken om, at flytte lidt tættere sammen, i mindre huse med små haver. Man forestillede sig rækkehusmodellen, som man kender den fra yderområderne af de større byer. Tanken var, at afhænde parcelhuset, herved slippe for vedligeholdelsen af huset og den irriterende græsplæne. Med den økonomiske ballast fra parcelhusets friværdis, skulle rejselysten have friere vilkår, livet skulle leves. Det var den livsform som den tredjealder skulle leves efter.

Pensionisterne i Sabro og omegn, gik og tumlede med sådanne tanker er par år. Det skulle ikke være ”hippie” modellen, med udtrådte tennissko og lang fedte hår, med blus på hashpiben og et lagen for vinduet. Det skulle være lejeboliger, placeret strategisk godt i lokalområdet, nemt til handelscenter, og kort afstand til busstoppested.

Ved generalforsamlingen i Sabro Fårup Beboerforening maj 1995 var der forslag fremme om, at nedsætte et udvalg der skulle undersøge om der var interesse i lokalområdet for et sådant byggeprojekt. Der blev valgt en arbejdsgruppe, der herefter indkaldte til orienteringsmøde med det punkt på dagsordenen. Ældrevenlige boliger i Sabro Der viste sig stor interesse for ideen. På mødet blev der hurtigt afstukket nogle rammer, som

arbejdsgruppen skulle arbejde ud fra. Det skulle være på lejebasis, og man ville have indflydelse på udformningen af lejlighederne. Når det nu skulle være på lejebasis, var det naturligvis oplagt, at henvende sig til den lokale boligforening Fagbo.

Arbejdsgruppen forelagde ideen for Boligforeningen. Det var en helt ny tanke for boligforeningen, et projekt som dette havde boligforeningen aldrig været præsenteret for før, at 25 potentielle beboere var fundet før byggeriet gik i gang, end ikke på landsplan havde man kendskab til noget sådant.

Arbejdsgruppen havde indledningsvis mange møder med boligforeningen, med interessegruppen og arkitekten, samt Århus kommune. Et så nyt og uprøvet projekt skulle have en benævnelse, man kunne ikke blot kalde det projekt Sabro.

Projektet skulle have en officiel benævnelse. Det skulle derfor til høring i boligministeriet hos den daværende boligminister Ole Løvig Simonsen. Som så besluttede, at denne boligtype skulle nu og i fremtiden hedde ” 55+ boliger ”

Da projektet var blevet officiel i lokalområdet, var der naturligvis vittige sjæle der havde døbt det noget andet f.eks. Oldekolle, Højalderparken eller Rollatorsvinget, men adressen blev Højagerparken og der blev i første omgang opført 25 boliger, to år senere yderligere 10 – Det var meget spændende, at være en del af arbejdsgruppen, det var et spændende projekt for boligforeningen og

arkitekten og allermest var det et spændende projekt for de der havde valgt at flytte ind i de nye boliger. For mange af indflytterne var det jo en helt ny tanke, at skulle bo i en lejebolig. Indboet fra parcelhuset skulle nu næsten reduceres til det halve og det store bryggers med bagindgangen var der slet ikke. Det var en boligform for folk i den tredje alder, og ideen gav genlyd viden om og bredte sig hurtigt til hele landet. Sabro var pludselig kommet på Danmarks kortet.

Vejnavnet:

Kommunen havde forinden døbt området Ranunkelvej, men det var gruppens medlemmer ikke helt tilfredse med, nu havde man haft medbestemmelse om opførelse og indretning af boligen, nu ville man også selv bestemme hvad området skulle hedde. Gruppens forslag var at det skulle hedde "Højagerparken." Blandt argumenterne var, at det var den højeste ager på Vistoftgårdens jorder. Et andet argument var, at en tidligere ejer af Vistoftgården var en kendt kvægopdrætter. Samtidig hermed var der på den tid en meget kendt avlstyr, ved navn Højager Nakke. Sammensat kunne det godt bruges som argument for, at kalde vejen for Højager Ikke "Højager Nakke" men Højagerparken. Efter vores mening gode argumenter for, at få navnet ændret fra Ranunkelvej til Højagerparken. Forslag og argumenter blev sendt til kommunen, og uden yderligere kommentarer accepterede kommunen forslaget.