

Ristrup Teglværk

I forbindelse med udgivelsen af Ristrup bogen i 1995, finder bogens forfatter Rektor P.W. Christiansen, via de gamle markbøger på Ristrup, at der har ligget et teglværk på Ristrup. Det har sandsynligvis ligget på den nuværende adresse Fårupvej 170

Tidligere var det helt almindeligt, at markerne /agrene havde navne på de lidt større gårde. Det har også været praksis for markerne på Ristrup. Mange ting i dag bliver nummereret og navngivet med et nummer, det gælder også for Ristrups marker. Tidligere kunne den enkelte marks navn, relateres til markens beliggenhed. Langager, Fruens høj, smedemarken o.s.v.

Når man kører ad Fårupvej fra Ristrup mod Fårup, og har passeret Amerika skoven. - 200 meter længere fremme kommer man til ejendommen Fårupvej 170 på venstre hånd. I markbogen af 1683 finder man marknavnet "Teglovns agre" til højre for Fårupvej 170

Man må derfor formode, at det er her der i 1600-tallet har ligget et teglværk der har tilhørt Ristrup. Ca. 400 meter øst for ejendommen, kunne terrænet meget vel antyde, at det er her råmaterialerne er hentet. I dag et lille skovhoved med en jordbanke, der meget vel kunne antyde, at det har været her man har hentet leret, til fremstilling af teglsten og tagsten.

Andre præcise vidnesbyrd, at der har været fremstillet mursten og teglsten på Ristrup: - I 1836 udarbejdede Godsejer J.C.Cohen en liste over gårdens inventar, af listen fremgår, at der findes murstens og tagstens former på teglværket.

Det fremgår også af folketællingerne fra 1834, at der var en teglbrænder som fæster på teglværket. Ifølge folketællingerne af 1888 fremgår det, at der ikke længere er nogen teglbrænder på Ristrup Teglværk. I tiden op til 1888 er produktionen af tegl åbenbart ophørt. De tilbageblevne huse, benævnes nu teglbrænderhusene.

I 1880 bebos husene af gårdens smed og en røgter. En senere benævnelse af husene er "Polak husene.

Bygningerne som man ser i dag, er opført i 1949 - i forbindelse med handel af Ristrup, på samme tid, blev der udstykket og opført to statslåns landejendomme på arealet. En tidlige ejer af Fårupvej 170 fortæller, at han har fundet stenpikning øst for ejendommen, som indikerer, at der på et tidspunkt, måske, har været en byggeaktivitet på stedet. Måske et teglværk. Polakhuset er et bindingsværkshus, der i dag er flyttet fra ejendommen Fårupvej 170, til ejendommen Fårupvej 154 hvor ejeren har genopført huset. I forbindelse med udstykningen og opførelse af ejendommen i 1949 indgik det gamle Polakhus som en del af ejendommen. Huset blev nu udnyttet som udhus.